

Medlemsmøde i Rimsøhuset fredag d. 7 Maj kl. 16 00

Endelig kunne vi mødes lidt flere folk her efter den 6 Maj.

Vi mødtes og snakkede lidt løst og fast. Det var der vist brug for, efter den lange tid med kun lidt aktiviteter og mange restriktioner. Selv bestyrelsesmøder er blevet aflyst 3 gange.

Der dukkede dog ikke så mange medlemmer op. Dels var indkaldelsen kommet med kortere varsel end normalt (p.g.a. uvished om restriktioner) og ikke mange har holdt øje med hjemmesiden og nogen har ikke fået mail. Vi ved ikke lige hvorfor, men mange mangler vist også at betale kontingent, som vi plejer at tjekke op på i marts, hvor også generalforsamlingen normalt er.

Vi snakkede også kommunikation, som vi savner mere af. Ud af den snak kommer der tit et ønske om åbne bestyrelsesmøder, da vi jo indtil videre kun er en mindre forening og nogle misforståelser kunne nok undgås. I den forbindelse blev også drøftet vedtægtsændringer ud fra ønsket om større medlems inddragelse og derved også en bredere kommunikation.

Der blev talt en del om Helle efterskolens ønske om at leje sig ind 4 formiddage om ugen (se dagsorden til bestyrelsesmøde) Det var jo en hurtig melding fra dem, når vi lige starter på ny efter Corona, men det er jo også godt med initiativer og samarbejde, så det finder vi nok ud af i fællesskab. Fra Medlemsmødet kom der forslag om nr. 12 til Helleskolen, hvor de så bare kan låse det af i stedet for at skulle så rydde alt op hver gang. Vi mener det kunne være til fælles bedste, så oasen igen kunne blive til fællesrum som tidligere.

Vi snakkede også om kommende aktiviteter, bl. A. et større fælles musikrum/værksted. Det, før Corona epidemien, nye kreative værksted er klar til alle, som har lyst til at være med. Søs og kis har i værd fald tænkt sig at skulle starte meget snart.

Kis har desuden taget alle billard kørerne med hjem for at skaffe nye dupper, til dem. De er nemlig helt slidt ned.

Bønne gjorde opmærksom på at vi har fået noget godt rådyrkød, som vi kan lave en dejlig middag og fest med, lidt hen af sommeren, hvor vi igen kan spise sammen, i stedet for, ud af huset mad.

Jo lige en ting mere vi snakkede også om vigtigheden at få en særlig aragement kasse i gang med månedlige input fra fælleskassen, så er chancen for arrangementernes virkeliggørelse større.

Et hyggeligt møde, hvor nogle gik og andre kom. Gode savnede snakke.

Med Rimsøhus venlige hilsner ref. Kis